

**Προσφώνηση του Δημάρχου Κυθρέας, Δρ. Πέτρου Μ. Καρεκλά, στον
Εσπερινό του Αγ. Δημητρίου Κυθρέας, στην Εκκλησία του Αγίου
Δημητρίου της Φλάσου στις 5 Νοεμβρίου, 2020.**

Αισθάνομαι προσωπικά αλλά και τα άλλα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Κυθρέας που είναι παρόντες, ιδιαίτερη χαρά γιατί βρισκόμαστε απόψε εδώ μαζί σας, στον περικαλλή αυτό Ναό του Αγίου Δημητρίου στην ωραία Φλάσου, για να τιμήσουμε τη μνήμη ενός Αγίου της Εκκλησίας μας που για μας τους Κυθρεώτες αποτελεί εν πολλοίς πυξίδα και φάρο στην πορεία μας, ενός δικού μας Αγίου, του Αγίου Δημητρίου, Επισκόπου της άλλοτε διαλαμψάσης Επισκοπής Χύτρων! Τιμώντας τον θαυματουργό Άγιό μας οι μνήμες αναπόφευκτα πάνε εκεί στα άγια χώματα της γης των Χύτρων, της Κυθρέας μας, που εδώ και 46 και πλέον χρόνια στενάζουν κάτω από τη μπότα του Τούρκου κατακτητή. Με νοσταλγία θυμόμαστε τον εορτασμό της μνήμης του Αγίου μας στην Κυθρέα κάθε Νιόμβρη, εκεί στην Εκκλησία της Παναγίας της Χαρδακιώτισσας, η οποία δυστυχώς τώρα έχει μετατραπεί σε τζαμί από τους κατακτητές, παραδοσιακά με πρωτοβουλία του ιστορικού Σωματείου "Οι Χύτροι" και της Εκκλησιαστικής Επιτροπής, κάτι που συνέχισε να γίνεται και στην προσφυγιά.

Η ευλογημένη εξέλιξη να είμαστε εδώ φέτος, έχοντας και τη ζωντανή παρουσία του Αγίου με τα ιερά λείψανά του που διασώθηκαν το 1974, ξεκίνησε με αφορμή την περσινή προσκυνηματική εκδρομή των Συνταξιούχων του Δήμου Κυθρέας εδώ στο ωραίο χωριό σας και την προσκύνηση στον περικαλλή αυτό Ναό του Αγίου Δημητρίου. Τότε διατυπώθηκε το αίτημα της Κοινότητας και του Σωματείου "Ενωμένη Σολιά" με Πρόεδρο τον αγαπητό φίλο Μιχάλη Ιερείδη, να γίνει διευθέτηση μεταφοράς στη Φλάσου των ιερών λειψάνων του Αγίου που φυλάσσονται στην Παναγία Ευαγγελίστρια Παλουριώτισσας, όταν θα γινόταν τον Νιόμβρη 2020 η τιμήση της μνήμης του. Συζητήσαμε το θέμα αρχικά με τον αγαπητό μας Θεοφιλέστατο Επίσκοπο Μεσαορίας κ. Γρηγόριο και με την καθοδήγηση και βοήθειά του έγινε κατορθωτό τελικά να υλοποιηθούν οι σχεδιασμοί μας. Ως Δήμος Κυθρέας τον ευχαριστούμε ιδιαίτερα, όπως ασφαλώς και πρωτίστως τον Μακαριώτατο Αρχιεπίσκοπο Κύπρου κ.κ. Χρυσόστομο τον Β΄ που έδωσε τις ευλογίες και τις σχετικές εγκρίσεις, καθώς επίσης και τον Πανιερώτατο Μητροπολίτη Μόρφου κ. Νεόφυτο που ενστερνίσθηκε την ιδέα, την ευλόγησε και συνέδραμε σημαντικά στην υλοποίησή της. Νοείται ότι θερμές ευχαριστίες εκφράζονται και προς τον Πρόεδρο και ολόκληρο το Κοινοτικό Συμβούλιο Φλάσου, την Εκκλησιαστική Επιτροπή του Ναού, καθώς και το Σωματείο "Ενωμένη Σολιά" για την άψογη και παραγωγική συνεργασία μας.

Πανιερώτατε, Θεοφιλέστατε, σεβαστό Ιερατείο, αγαπητοί φίλοι και φίλες, Ο Άγιος Δημητριανός, "της Κυθρέας το κλέος και Κυπρίων αγλάϊσμα", όπως ψάλλουμε στο Απολυτίκιό του, είναι ουσιαστικά με το παράδειγμά του βίου του για μας η ενσάρκωση της ελπίδας για επιστροφή στην πατρογονική γη! Δικαίως θεωρείται ως ο Προστάτης των Προσφύγων γιατί υπέργηρος στην προχωρημένη ηλικία των 80 περίπου χρόνων, ακολούθησε ως άλλος

θαυμαστός Ιερεμίας το ποίμνιό του που μεταφέρθηκε από τους τότε βαρβάρους επιδρομείς στη Βαβυλώνα ως δώρο στον εκεί Χαλίφη, και με συνεχείς προσευχές, ικεσίες και επίμονες εκκλήσεις προς τον κατακτητή κατάφερε τελικά να ελευθερώσει τους αιχμαλώτους και να τους φέρει πίσω στην Κύπρο. Αυτό είναι παράδειγμα καρτερίας και ελπίδας για μας που εδώ και 46 χρόνια βιώνουμε τα άπειρα αρνητικά αποτελέσματα της παράνομης τουρκικής εισβολής και κατοχής της γης μας!

Ο Άγιος Δημητριανός λάμπρυνε ως Αρχιερέας την τότε ακμάζουσα Επισκοπή Χύτρων και άφησε μνήμη αγαθή και γι' αυτό τον τίμησε η Εκκλησία μας. Πολλά τα θαύματα και οι αγαθές πράξεις που αποδίδονται στο σεβάσμιο και θεοσεβή Επίσκοπο. Γενέτειρά του ήταν ένα μικρό τότε χωριό της περιοχής Κυθρέας, Συκαί, που δεν υπάρχει πλέον. Όλη η Ευρύτερη Περιοχή της Κυθρέας, αισθάνεται περήφανη για τον Άγιο της, τον Άγιο Δημητριανό, ο οποίος προφανώς έχαιρε σεβασμού και εκτίμησης σ' όλο το νησί μας. Η ανέγερση Ιερού Ναού εδώ στη Φλάσου στο όνομά του είναι μια από τις πολλές μαρτυρίες προς τούτο.

Πάντοτε επίσης, τιμώντας τη μνήμη του Αγίου μας, μνημονεύουμε και δυο άλλους μακαριστούς Κυθρεώτες, τον αείμνηστο ιερέα της Παναγίας της Χαρδακιώτισσας Παπάκωστα Παπακωνσταντίνου και τον Μιχάλη Κυριάκου, τότε Πρόεδρο της Εκκλησιαστικής Επιτροπής της ίδιας εκκλησίας. Αυτοί είναι που διέσωσαν τότε μέσα στη λαίλαπα του πολέμου και της καταστροφής του 1974, την εικόνα της Παναγίας (που τελικά αποδείχτηκε ότι στα "σπλάχνα της" έκρυβε και την παλαιότερη), καθώς και τα ιερά λείψανα του Αγίου Δημητριανού που έχουμε στην προσφυγιά μαζί μας για να μας ενδυναμώνουν στον αγώνα για διεκδίκηση των δικαιών μας και επιστροφή στην αγαπημένη γη μας και τα οποία σήμερα έχουμε την ευλογία να είναι εδώ στο χωριό Φλάσου Σολέας για ευλογία και προσκύνηση.

Πανιερώτατε, Θεοφιλέστατε, αγαπητοί Χριστιανοί,

βαριά η κληρονομιά που άφησε σε όλους μας ο Άγιος Δημητριανός. Μας επιφορτίζει με το τεράστιο καθήκον να συνεχίσουμε ν' αγωνιζόμαστε με πίστη και συνέπεια για τα ιερά και όσιά μας, για μια λύση εθνικά αποδεκτή του πολιτικού μας προβλήματος, η οποία θα μας εξασφαλίζει μian ειρηνική, ασφαλή, δημοκρατική και αξιοπρεπή διαβίωση σ' ολόκληρη την κυπριακή επικράτεια, όπως αρμόζει σε Ευρωπαίους πολίτες, σε όλους τους νόμιμους κατοίκους της.

Ο Άγιος Δημητριανός ας φωτίσει όλη την πολιτική ηγεσία του τόπου μας, ώστε με ομόνοια και ομοψυχία να μπορέσουμε να επιτύχουμε, παρά τις φοβερές δυσκολίες, το στόχο της απαλλαγής από την τουρκική κατοχή και για να πνεύσει επιτέλους αέρας ελευθερίας στη σκλαβωμένη γη μας. Και τότε να μας αξιώσει ο Θεός να γιορτάσουμε τον Άγιο Δημητριανό στο "σπίτι του", στον περικαλλή Ναό της Παναγίας της Χαρδακιώτισσας στην Κυθρέα. Μαζί τότε με το Απολυτίκιο του Αγίου, θα ψάλλουμε σε λαμπρή δοξολογία τον Ύμνο της Ελευθερίας για την απελευθέρωση όλων των σκλαβωμένων εδαφών μας, γένοιτο!