

Χαιρετισμός Δημάρχου Κυθρέας Δρα Πέτρου Μ. Καρεκλά στην Αντικατοχική

Εκδήλωση Κυθρεωτών στον Ι. Ν. Αγίου Πολυδώρου στις 16 Ιουλίου 2021

Συμπληρώθηκαν φέτος δύο αιώνες από την έναρξη της εθνεγερσίας των Ελλήνων το 1821, η οποία έληξε μετά από αιώνες σκλαβιάς με το θαύμα της δημιουργίας του πρώτου, έστω και κουτσουρεμένου, ανεξάρτητου ελληνικού κράτους. 200 χρόνια μετά, εμείς οι Ακρίτες στο Νησί της Αφροδίτης στην εσχατιά της Μεσογείου, εξακολουθούμε να βιώνουμε τα δεινά της τουρκικής κατοχής, μετά το δίδυμο έγκλημα του 1974, προσμένοντας για 47 τώρα χρόνια την απελευθέρωση και επιστροφή στη γη που πότισαν με τον ιδρώτα και το αίμα τους οι πρόγονοί μας.

Θυμηθήκαμε φέτος τους πολυάριθμους Κύπριους αγωνιστές που πολέμησαν στη μητροπολιτική Ελλάδα για αποτίναξη του οθωμανικού ζυγού και τους εκατοντάδες προύχοντες και ιεράρχες του νησιού που σφαγιάστηκαν την 9^η Ιουλίου 1821, με πρώτο τον Εθνομάρτυρα Αρχιεπίσκοπο Κυπριανό. Ανάμεσα στους τόπους που έπληξε τότε η οθωμανική λαίλαπα ήταν και η Κυθρέα, κωμόπολη με άφθονα νερά, εύφορες εκτάσεις και μεγάλες περιουσίες, οι οποίες αρπάγησαν και λεηλατήθηκαν, όπως και στην ευρύτερη περιοχή της και αλλού.

Όσο για τους προκρίτους που κατάφεραν να διαφύγουν, χαρακτηριστικός ήταν ο στίχος του Κυθρεώτη φυγά Χατζηπετράκη, ο οποίος περιπλανώμενος στην Ευρώπη έγραφε σε Γάλλο γνωστό του εκφράζοντας τον πόθο της πατρίδας και ότι *«προτιμά τον θάνατον υπό τας τερπνάς της Κυθρέας χρυσομηλέας παρά την ψυχράν και ομιχλώδη του Λονδίνου ατμοσφαίραν»*.

Σήμερα, οι Κυθρεώτες και οι Συντοπίτες πρόσφυγες του 1974 εξακολουθούν να σβήνουν, να κηδεύονται και να θάβονται μακριά από τα χώματα της γενέτειρας γης, με το ίδιο πικρό παράπονο να τους διακατέχει που εξέφρασε τότε ο Χατζηπετράκης.

Δυστυχώς τα πάθη του λαού μας συνεχίζονται αδιάκοπα και με ένταση πάλιν, καθώς ο αδηφάγος "Νεοσουλτάνος" επιδεικνύει με κάθε παράνομο τρόπο και θράσος τη στρατιωτική δύναμή του στην Ανατολική Μεσόγειο, αλλά και αλλού στη γειτονιά μας, εποικίζοντας σταδιακά στην κατεχόμενη γη μας και την περικλειστη περιοχή της Αμμοχώστου, σε συνέχεια σωρείας άλλων παρανομιών από το 1974.

Αναγνωρίζουμε μεν όλοι τις μεγάλες δυσκολίες , τις βιώνουμε καθημερινά! Όμως, δυστυχώς, δεν έχουμε άλλη επιλογή παρά να επιμείνουμε στην ειρηνική επιλογή της αναζήτησης λύσης η οποία θα διασφαλίζει εφαρμογή αρχών δικαίου που προβλέπει ο Χάρτης των Ηνωμένων Εθνών και που ισχύουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση, για όλους τους λαούς, μικρούς ή μεγάλους. Το είπαμε πολλές φορές, το επαναλαμβάνουμε και σήμερα: είμαστε χώρα- μέλος της Ε.Ε. και θέλουμε να απολαμβάνουμε κι εμείς ό,τι όλοι οι άλλοι Ευρωπαίοι δικαιούνται και απολαμβάνουν! Σ' αυτή την όντως τιτάνια και δύσκολη προσπάθεια, ήμασταν και θα παραμείνουμε μπροστάρηδες οι Κατεχόμενοι Δήμοι και Κοινότητες με τις αντίστοιχες συλλογικές Οργανώσεις μας, μαζί ασφαλώς και ο Δήμος Κυθρέας και η Συντονιστική Επιτροπή Ευρύτερης Περιοχής Κυθρέας, με πλούσια δράση και παρουσία στην προσφυγιά.

Συμπατριώτες και συμπατριώτισσες,

Το «ποδοβολητό των βαρβάρων» που πολλές φορές στην ιστορία ακούστηκε, ακούγεται ξανά, τώρα αυτό το διάστημα πιο δυνατά στην κατεχόμενη πόλη του Ευαγόρα. Έχουμε καθήκον ιερό όλοι μας να υπερασπιστούμε τα δίκαια της πατρίδας μας απ' άκρη σ' άκρη, με αλληλεγγύη, ομόνοια, σθένος και αποφασιστικότητα. Το παράδειγμα των επιφανών και αφανών ηρώων μας που μνημονεύθηκαν και θα μνημονευθούν φέτος σε δεκάδες μνημόσυνα, αξιόλογα πονήματα, διαλέξεις και εκδηλώσεις, ιδιαίτερα με την ευκαιρία των εορτασμών για την εθνική παλιγγενεσία, ας γίνει ο φάρος και η πυξίδα μας σ' αυτή τη δύσκολη προσπάθεια. Ας επικαλούμαστε τη μεσιτεία και τις πρεσβείες τους, ας ακολουθούμε τα βήματά τους ενώνοντας όλες μας τις δυνάμεις για το καλό του τόπου και όλων ανεξαιρέτα των νομίμων κατοίκων του.

Δεν πρέπει ηγεσία και λαός με κανένα τρόπο να χάσουμε την πίστη μας πως έχουμε το αναφαίρετο και ιερό δικαίωμα να χτυπήσουμε ξανά τις καμπάνες στην Αγία Μαρίνα, στην Παναγία την Χαρδακιώτισσα, στον Άγιο Χαράλαμπο, στην Παναγία την Τραχωνίτισσα και σ' όλους τους λεηλατημένους και βουβούς ναούς μας στην Κυθρέα και την Ευρύτερη Περιοχή της, καθώς και σ' όλη την κατεχόμενη γη μας! Γένοιτο!