

**Χαιρετισμός του Δημάρχου Κυθρέας και Προέδρου της Συντονιστικής Επιτροπής  
Ευρύτερης Περιοχής Κυθρέας, δρα Πέτρου Μ. Καρεκλά, στην Αντικατοχική Εκδήλωση  
Κυθρεωτών στον Ι.Ν. Αγίου Πολυδώρου (Καΐμακλί) στις 16 Ιουλίου 2023**

---

Για μian ακόμη χρονιά μείναμε μακριά από την αγαπημένη γη της Κυθρέας και της ευρύτερης περιοχή της, που στερούμαστε τώρα για σχεδόν μισό αιώνα από το 1974! Λυπούμαστε, αγανακτούμε, προβληματιζόμαστε για τα τεκταινόμενα και τα τετελεσμένα που έχουν στο μεταξύ επισυμβεί εκεί. Τί κάνουμε όμως; Τα ξεχνάμε, σηκώνουμε λευκή σημαία, αποδεχόμαστε τη διαγραφή της ιστορίας μας, αποδεχόμαστε την τουρκοποίηση της αγαπημένης Κωμόπολης των Χύτρων και των γύρω χωριών της, αποδεχόμαστε ότι είμαστε η τελευταία γενιά Ελλήνων που την κατοίκησαν, αποδεχόμαστε ότι πλέον θα είμαστε Ευρωπαίοι 2<sup>ης</sup> διαλογής με κουτσουρεμένα ανθρώπινα δικαιώματα; Έχουμε αυτό το δικαίωμα να προδιαγράψουμε το μέλλον των γενιών που θ' έρθουν, μ' αυτό τον τρόπο;

Ακριβώς μαζευόμαστε κάθε χρόνο σ' αυτό τον ιερό χώρο για να διακηρύξουμε πως ΟΧΙ, πως δεν έχουμε αυτό το δικαίωμα και πως δεν αποδεχόμαστε τ' αποτελέσματα του δίδυμου εγκλήματος του 1974 και πως παρ' όλες τις δυσκολίες και τα εμπόδια συνεχίζουμε να διεκδικούμε τα δίκαια και δικαιώματά μας σ' αυτή τη γη με την πλούσια ιστορία που κληρονομήσαμε από τους προγόνους μας!

Δεν παραγνωρίζουμε τη δεινή κατάσταση στην οποία βρισκόμαστε σήμερα ούτε το θράσος και τις δυνατότητες του κατακτητή. Έχουμε την αναγκαία ρεαλιστική σκέψη και διάθεση για εξεύρεση λύσης μ' έναν έντιμο, ιστορικό συμβιβασμό που όμως θα εγγυάται και θα προσφέρει τη δυνατότητα επιβίωσης σ' αυτή τη γη. Δεν

νεφελοβατούμε αλλά και δεν σηκώνουμε ψηλά τα χέρια. Οφείλουμε ν' αντέξουμε στις δοκιμασίες, πρέπει να συνεχίσουμε τη διεκδίκηση των βασικών ανθρωπίνων δικαιωμάτων μας. Εμείς δεν ακολουθούμε σ' αυτό τη γνωστή ισλαμική επιταγή της "προσποίησης" (Ταρίγγα) – γιατί αυτό ουσιαστικά έκανε για χρόνια δυστυχώς η άλλη πλευρά και μας "αποκοίμιζε" στις ενδοκοινοτικές δήθεν συνομιλίες – που επιτρέπει να παραπλανείς τους "άλλους" (τους "απίστους" κατά την οθωμανική παράδοση) για τις πραγματικές σου προθέσεις, με στόχο να προωθήσεις, τους πραγματικούς σκοπούς σου. Εμείς θέλουμε να λέμε τα πράγματα καθαρά και σταράτα με τ' όνομά τους: **εμείς διεκδικούμε για όλους τους νόμιμους κατοίκους αυτού του νησιού ότι και οι άλλοι Ευρωπαίοι απολαμβάνουν, τίποτε περισσότερο, τίποτε λιγότερο!**

Σ' αυτή την ομολογουμένως δύσκολη προσπάθεια, οφείλουμε ν' αναπτύξουμε και να εκσυγχρονίσουμε σε κάθε τομέα το κράτος μας, να καταπολεμήσουμε τη διαφθορά και τις παρανομίες ώστε με καθαρό μέτωπο και πίστη **να διεκδικούμε** αυτά που δικαιούμαστε! Τότε μόνον θα μας αξίζει η πραγματική ελευθερία, τότε θα λάμψει πραγματικά ο ήλιος της ελευθερίας πάνω από τη σκλαβωμένη γη μας και τότε χαρμόσυνα θα κτυπήσουν οι καμπάνες των σήμερα βεβηλωμένων και ερειπωμένων εκκλησιών μας! Η Αγία Μαρίνα της Κυθρέας μας που τιμούμε σήμερα, βοηθός μας! Γένοιτο!