

Ομιλία Υπουργού Υγείας Δρος Πόπης Κανάρη, στο ετήσιο μνημόσυνο των Κυθρεωτών που έχασαν τη ζωή τους, κατά την Τουρκική εισβολή του 1974

Τελούμε σήμερα με βαθιά συγκίνηση το ετήσιο μνημόσυνο των Κυθρεωτών που έχασαν τη ζωή τους κατά την τουρκική εισβολή του 1974 και έθεσαν υπεράνω όλων το χρέος τους στην πατρίδα, ως αυτοσκοπό και ύψιστη προτεραιότητα. Την ίδια ώρα αναπέμπουμε δέηση για τη διακρίβωση της τύχης όλων των αγνοουμένων μας και την επιστροφή όλων των προσφύγων στα χρώματα που τους ανέθρεψαν.

Είναι γεγονός ότι η ευρύτερη περιοχή Κυθρέας είναι από τις περιοχές που δέχτηκαν το ισχυρότερο πλήγμα από την τουρκική εισβολή, από τις πλέον χαροκαμένες και μαυροφορεμένες, με τους περισσότερους νεκρούς και αγνοούμενους κατ' αναλογία πληθυσμού.

Επιτρέψτε μου, πριν και πάνω από όλα, να απευθυνθώ προς τους συγγενείς αυτών των ανθρώπων και να τους ευχαριστήσω για την εμπιστοσύνη και την τιμή να μου δώσουν βήμα λόγου σε μια τόσο σημαντική μέρα γι' αυτούς.

Μνημονεύουμε τη γενναιότητα, την τόλμη, την αυτοθυσία όσων υπερασπίστηκαν την ελευθερία της πατρίδας μας. Τους έχουμε στη σκέψη μας και προσπαθούμε αδιάκοπα, να δικαιώσουμε τον αγώνα και τη θυσία τους.

Η μνήμη, μας φέρνει ξανά σε εκείνο το καλοκαίρι της συμφοράς και της οδύνης. Σαράντα εννέα χρόνια μετά, με χιλιάδες πρόσφυγες στην ίδια τους την πατρίδα, ακόμα μετρούμε πληγές, τελούμε κηδείες αγνοουμένων και βιώνουμε τις συνέπειες της κατοχής. Οι εκκλησίες μας μένουν βουβές και αλειτούργητες, η γη μας κατακλύζεται από έποικους, οι τάφοι των προγόνων μας έχουν βεβηλωθεί, η πολιτιστική μας κληρονομιά κινδυνεύει από ολοκληρωτική καταστροφή και οι θυσίες των παλικαριών μας μένουν αδικαίωτες. Γι' αυτό και κορυφαία υποχρέωση όλων μας είναι η ζωντανή μνήμη της θυσίας τους και η απόδοση τιμής σε όσους αγωνίστηκαν ή έπεσαν ηρωικά υπακούοντας στην προσταγή της πατρίδας την κρίσιμη ώρα. Δεν ξεχνούμε πως τα ηρωικά παιδιά της πατρίδας μας αγωνίστηκαν και έδωσαν ότι πολυτιμότερο είχαν, τη ζωή τους, προασπιζόμενα τον τόπο μας, τα ιερά και τα όσια μας, συνεχίζοντας μια παράδοση αιώνων.

Υποκλινόμαστε στη θυσία τους και εκφράζουμε την εκτίμηση και τον σεβασμό μας στις οικογένειες και ιδιαίτερα στους γονείς, οι οποίοι ανέθρεψαν παιδιά με αρχές και ιδανικά.

Σαράντα εννέα χρόνια μετά, ο κυπριακός λαός δεν ξεχνά. Ο πόθος για επιστροφή παραμένει ασίγαστος παρά το πέρασμα του χρόνου και οι υπερήφανοι Κυθρεώτες διατηρούν άσβεστη τη μνήμη της πόλης και του κόσμου της. Δεν παραιτούμαστε όμως, δεν συμβιβάζομαστε με την κατοχή, ούτε και αποδεχόμαστε τα τετελεσμένα. Αμετάθετος μας στόχος παραμένει η επίλυση του Κυπριακού, που θα οδηγήσει στην επανένωση του νησιού μας. Ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας εργάζεται για την προοπτική επανέναρξης των συνομιλιών, εργάζεται για να πετύχουμε εξελίξεις που θα μετατρέπουν τους Ευρωπαίους πολίτες της Κύπρου σε πολίτες πρώτης κατηγορίας οι οποίοι δεν θα στερούνται βασικών ανθρωπίνων δικαιωμάτων και βασικών ελευθεριών στην ίδια τους την πατρίδα.

Το όραμά μας είναι η Κύπρος να γίνει τόπος ειρήνης, ευημερίας, σταθερότητας και ασφάλειας, που θα προσφέρει προστασία και ίσες προοπτικές ευημερίας σε όλους τους νόμιμους κατοίκους της, αποτελώντας για την Ευρώπη έναν αξιόπιστο εταίρο στην Ανατολική Μεσόγειο.

Από την πατρίδα μας ποτέ δεν έλειψαν οι δοκιμασίες, ο πόνος και η πίκρα. Αναρίθμητα χρόνια και αιώνες πληρώνουμε βαρύ το τίμημα της Ιστορίας και της γεωγραφικής μας θέσης. Αποτελεί, όμως, εξίσου αλήθεια πως σε αυτό τον τόπο ποτέ δεν σταματήσαμε τον αγώνα για την ιστορική μας συνέχεια. Δεν πάψαμε ποτέ να πιστεύουμε πως μπορούμε με σύνεση, επιμονή και υπομονή να δημιουργήσουμε ξανά συνθήκες επανένωσης της πατρίδας μας και ειρηνικής συμβίωσης όλων των νόμιμων κατοίκων της.

Αγαπητοί συνδημότες,

Συνεχίζουμε τις ειλικρινείς και εντατικές προσπάθειες για την επίλυση του κυπριακού, για να διασφαλίσουμε ένα καλύτερο μέλλον στα παιδιά μας, για να ζήσουμε σε φυσιολογικές συνθήκες ειρήνης και ασφάλειας, για να θέσουμε καλύτερες βάσεις ευημερίας. Για να μπορέσουμε να συνυπάρξουμε και να συνδημιουργήσουμε με όλους τους νόμιμους κατοίκους αυτού του τόπου. Το χρωστάμε στον τόπο μας. Το χρωστάμε στις μελλοντικές γενιές αλλά κυρίως το χρωστάμε, σε όλους αυτούς που έχασαν τη ζωή τους εκείνες τις μέρες και όσους ακόμη η τύχη τους αγνοείται.

Με την ίδια δύναμη ψυχής και την ίδια αποφασιστικότητα που αγωνίστηκαν οι αδικοχαμενοι ήρωες μας του 74 οφείλουμε και εμείς να σταθούμε απέναντι στις εθνικές προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε προσμετρώντας τις δικές μας ευθύνες και υποχρεώσεις συνεχίζοντας αυτή την πορεία των προσπαθειών.

Σε αυτή την δύσκολη αλλά λυτρωτική πορεία θα μας συντροφεύουν από το Πάνθεον των ηρώων όλοι οι Κυθρεώτες και όλοι οι άλλοι ήρωες της Κυπριακής τραγωδίας του 74 που έδωσαν την ζωή τους για την πατρίδα αναμένοντας τη λευτεριά, για αυτή που αγωνίστηκαν και έπεσαν ηρωικά. Σε όλους αυτούς υποκλινόμαστε σήμερα ως ελάχιστο φόρο τιμής για την προσφορά τους προς την πατρίδα.

Αιωνία τους η μνήμη.